

“Knotsgekke fans in Turkije”

RUDI VERKEMPINCK VOLGDE CHRISTOPH DAUM ALS ASSISTENT NAAR BURSASPOR

LICHTERVELDE/BRUGGE ▶ In België treedt de winter stilaan in, maar Rudi Verkempinck (47) heeft geen last van de kou. Als assistent van Christoph Daum bij Bursaspor, momenteel achtste in de Turkse Süper Lig, geniet de Lichterveldenaar momenteel van de Turkse zon. Een babbel met een voetbaldier pur sang.



Rudi Verkempinck en Christoph Daum trotseerden bij Club Brugge weer en wind, maar zitten nu samen in de Turkse zon. (Foto's Belga-GF)



CARRIÈRE

Rudi Verkempinck

OVERZICHT PER SEIZOEN

- 89-91 : Wervik
- 92-96 : Cercle Br. (assistent)
- 96-98 : Cercle Brugge
- 98-99 : KV Mechelen
- 00-01 : AA Gent (hoofd jeugd)
- 01-02 : Gent-Zeehaven
- 02-04 : RS Waasland
- 04-05 : KV Kortrijk
- 05-07 : Hamme
- 07-08 : Waasland
- 08-09 : Al Hilal (assistent)
- 09-10 : KV Kortrijk (assistent)
- 11-12 : Club Brugge (assistent)
- 13-14 : Bursaspor (assistent)

OPMERKELIJK PALMARES

- Promotie met RS Waasland van derde naar tweede.
- Periodetitel in tweede met VW Hamme.
- Aziatische Champions League met Al Hilal.
- Twee matches hoofdcoach van Club Brugge.

“Momenteel is het hier 15 graden, maar de voorbije weken was het steevast 20 graden”, opent Rudi Verkempinck, die werkt en woont in de stad Bursa, op twee uur reizen van Istanboel.

Van West-Vlaanderen naar Bursa, dat moet een cultuurschok zijn. Hoe is het leven als Belg in Bursa ?

“Ik leef op hotel én op de club. Inderdaad, iedere speler en trainer heeft zijn eigen kamer op de club. Op korte termijn gaan we wel naar een appartementsgebouw. In Bursa is het trouwens goed wonen. Het verkeer is normaal en in de shoppingcentra is alles verkrijgbaar. Vergelijk het met Roeselare. Daarnaast heeft Bursa een mooi historisch gedeelte en zijn er goede restaurants. Ik ben hier wel de enige Belg en ik spreek enkel Nederlands als ik telefoneer met het thuisfront. Ik keerde nu al twee keer terug naar België en mijn vrouw Veronique en dochter Axelle waren in de herfstvakantie op bezoek.”

Hoe verloopt het seizoen van Bursaspor ?

“De club is momenteel in heropbouw. Als we half augustus begonnen, zat de ploeg in een diepe crisis. De conditie was slecht, het vertrouwen was weg en er was

geen samenhang. Ondertussen zijn we opgeklommen van de onderste regionen van het klassement naar de achtste plaats, maar we hopen nog steeds op versterking in de winterstop. We werken gemiddeld 12 uur per dag om de club weer te laten stijgen.”

Zitten er bekende spelers bij Bursaspor ?

“Daum is ons uithangbord. Hij is de meest succesvolle coach ooit in Turkije. Bekijk gewoon zijn palmares. Zo won Fatih Terim (*de meest succesvolle coach van Turkije, red.*) nog nooit van hem. We beschikken daarnaast ook over enkele ex-internationals zoals Tuncay Sanli en Colin Kazim. Onze verdediger Serdar Aziz is geselecteerd voor de nationale ploeg, we hebben twee sterke Argentijnen en met Taye Taiwo is er een expeler van AC Milan. Iedereen kent ook doelman Sébastien Frey. We hebben ook enkele talentvolle jongeren waar Chelsea op aast.”

Kan je de Turkse competitie vergelijken met de Belgische ?

“Eigenlijk wel, er is ook een serieus onderscheid tussen top en subtop. Wel zijn de verplaatsingen hier tijdrovend. Meestal moeten we vliegen en een busreis van 7 uur, dat is normaal. Voetbal

leeft hier wel immens. Alle stadions zijn uitverkocht en het publiek is enorm fanatiek. In de opwarming kan ik bijna niet spreken met mijn spelers door de supportersgezangen. Ik werk dan ook soms non-verbaal.”

Is de aanhang van Bursaspor ook zo fanatiek ?

“Absoluut. Zelfs bij verplaatsingen van meer dan 700 kilometer zijn ze aanwezig. Niemand komt graag naar Bursa, het Green White Army in wat ze ‘de hel van Anatolia’ noemen, met de krokodil als symbool. Vanaf volgend seizoen hebben we trouwens een nieuw stadion. Vergelijk het met de Ghelamco Arena in Gent, maar dan dubbel zo groot. Op het dak komt er een soort krokodil...”

Tot hoe lang loopt jouw contract bij Bursaspor ?

“Ik heb een contract voor twee seizoenen, maar dat is verbonden met het lot van Christoph Daum. Als zijn contract beëindigd wordt, gebeurt automatisch hetzelfde met het mijne. Hij heeft twee clauses in zijn contract : na één jaar kan hij stoppen of als er een nationale ploeg komt aankloppen. Ik belandde ook via Daum bij Bursaspor. Hij wou absoluut met mij werken, na onze samenwerking in Brugge. Ik kon ook met

Adrie Koster naar Tunesië, maar ik hield liever even de boot af.”

Volg je Club Brugge nog steeds ?

“Uiteraard. FCB is een schitterende club en de fans zijn super. Club was op en top georganiseerd met het Personal Performance Center (*project om spelers nog beter op te volgen, red.*). Ik ben blij dat ik de opstart heb meegemaakt van het nieuwe Club. Het was leerrijk en een schitterende ervaring.”

Tot slot : keer je ooit nog terug naar het onderwijs of is dat een afgesloten hoofdstuk ?

“Ik keer zeker terug naar het VILO (*de sportschool in Meulebeke, red.*). Voor mij is alles daar begonnen. Zonder deze school had ik nooit het diploma van master in de lichamelijke opvoeding behaald en was ik nooit coach geworden. De school ligt mij nauw aan het hart. Ik zal er zeker nog vele jaren werken, maar naast lesgever ben ik nu eenmaal ook voetbaltrainer. Ik heb dat jarenlang kunnen combineren, maar af en toe heb je de kans om op een heel ander niveau met voetbal bezig te zijn. Aan de andere kant is het beroep van voetbaltrainer erg onzeker, zeker in Turkije...”
(Olivier Volckaert)